



Κηφισιά, 18 Σεπτεμβρίου 2019 / αρ. πρωτ. 792

Αγαπητοί μας φίλοι,

με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, που είναι η 1^η Οκτώβρη, σε συνδυασμό με την Παγκόσμια Ημέρα Alzheimer που είναι η 21^η Σεπτεμβρίου, ας σκεφθούμε τα 2.000.000 ηλικιωμένων και τους 200.000 ασθενείς με Alzheimer, της πατρίδας μας.

Έχει να πει κάτι η Κοινότητά μας, η Εκκλησία μας, εμείς; Τους βλέπουμε ή δεν τους έχουμε προσέξει; Μας ενδιαφέρουν ή μας αφήνουν αδιάφορους;

Ο Richard Hitchings, πάστορας με αγάπη και ευαισθησία για τους ηλικιωμένους που πάσχουν από άνοια, γράφει: οι ασθενείς αυτοί, έχουν δύο πολύ σημαντικές ανάγκες:

- α) να τους καταλαβαίνουν οι άνθρωποι, και
- β) να νιώθουν οι ίδιοι, ότι έχουν ακόμα αξία και ότι παίζουν κάποιο ρόλο στη ζωή της οικογένειας, της Εκκλησίας.

Για τους χριστιανούς, η πνευματική υποστήριξη ευάλωτων ομάδων είναι απαραίτητη. Ένα από τα πιο συγκινητικά μηνύματα από κάποιον που υποφέρει από άνοια, δόθηκε από την Christine Bryden. Γεννήθηκε το 1949 στο Λονδίνο. Σπούδασε και έκανε καριέρα ως βιοχημικός. Εργάστηκε σε μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες, σε πολύ ψηλές θέσεις, σε Βρετανία, Ολλανδία και Αυστραλία. Βραβεύτηκε από τον Πρωθυπουργό της Αυστραλίας για τις εξαιρετικές της υπηρεσίες στο δημόσιο βίο της χώρας το 1994. Το 1995, σε ηλικία 46 ετών, διαγνώστηκε με Alzheimer και η ζωή της άλλαξε. Γράφει:

«Καθώς πορεύομαι προς τη διάλυση του εαυτού μου, της προσωπικότητάς μου, του “είναι” μου, η σχέση μου με τον Θεό χρειάζεται ολοένα και πιο πολλή υποστήριξη από σένα, το άλλο μου εγώ, στο Σώμα του Χριστού. Μη με αφήσεις σε οποιοδήποτε στάδιο, το Άγιο Πνεύμα μας ενώνει... Σε χρειάζομαι να με διακονείς, να ψάλλεις μαζί μου, να προσεύχεσαι για μένα, να είσαι η μνήμη μου... Παίζεις ένα ζωτικό ρόλο, καθώς συσχετίζεσαι με την ψυχή μέσα μου, επικοινωνώντας σ’ αυτό το αιώνιο επίπεδο. Να κάθεσαι δίπλα μου και να ψάλλεις, γιατί δεν θυμάμαι, να με αγγίζεις, γιατί το έχω ανάγκη, και κυρίως να προσεύχεσαι μαζί μου. Βεβαίωμέ με για την παρουσία σου και διαμέσου σου, για την παρουσία του Χριστού».

Οι αρχές του κατά Ματθαίο 25:35-40, εφαρμόζονται ολιστικά στους ανθρώπους με άνοια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχουν ανάγκη:

1. κάποιος να τους δώσει να φάνε
2. να πιούν
3. νιώθουν ξένοι και πρέπει να αισθάνονται τη φιλοξενία, και
4. να ντυθούν, γιατί δεν μπορούν μόνοι τους
5. να τους επισκεφθούμε, γιατί είναι άρρωστοι, και κυρίως
6. επειδή νιώθουν φυλακισμένοι, περιμένουν να νιώσουν την αγάπη μας.

Νιώθουν ξεχασμένοι... ότι περνούν κάτω από τα ραντάρ μας. Η Εκκλησία, δηλαδή εμείς, πρέπει να τους δείξουμε ότι είναι πολύτιμοι, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα του Κυρίου.

**«Καθόσον το κάνατε σ' έναν από τούτους τους ελάχιστους αδελφούς μου,
το κάνατε σε μένα»
(Ματθαίος 25:40)**

Με ευγνωμοσύνη για τη συμπαράστασή σας


Αλέξης Π. Καρέλλης, Πρόεδρος


Δήμητρα Κάκαρη, Γραμματέας

Λογαριασμοί καταθέσεων:

Eurobank: GR20 0260 1100 0008 4020 0152 168 | **Alpha Bank:** GR51 0140 1530 1530 0200 2001 020
Εθνική Τράπεζα: GR65 0110 1200 0000 1202 9601 411 | **Τράπεζα Πειραιώς:** GR33 0172 0960 0050 9607 1996 463